

Tyck till om ungdomsgårdarna!



HELHETS BETYG

- Mycket nöjd
- Nöjd
- Godkänt
- Inte godkänt

Vi gillar!

Kul om man inte har något att göra.

Alla får vara sig själv, man kan få nya kompisar, många olika saker att göra.

Ledarna är snälla roliga, om du är själv spelar dom spel med dig, man kan prata med dom.

Ungdomsledarna bryr sig om en. Dom är snälla och roliga.

Bra att man inte sitter hemma hela tiden.

Alla är snälla och omtänksamma.

De har öppet ganska länge (men skulle hoppas att de öppnar tidigare).

All personal är så trevlig, man blir alltid bra bemött!

Ungdomsgården är öppen för alla.

Alla får vara sig själv, man kan få nya kompisar, många olika saker att göra.

Man kan få vara med nya människor och testa på nya saker och underhållas.

Jag kan vara med mina kompisar och byta miljö.

Det finns inte människor som tycker illa om en utan de flesta respekterar en.

Ungdomsgården är väldigt bra eftersom man kan träffa kompisar och man kan leka roliga lekar.

De chill.

Förbättra!

Mer info om vad man kan göra.

Ta tbx tvärsan.

Ha flera olika ungdomsgårdar.

Håll mer koll.

Banna barn som dricker energidryck där och röker.

Öppna tidigare och kanske sälj lite mer mataktigt i caféet.

Jag tycker det ska vara öppet på fredagar.

De borde kasta ut dom som är aggressiva... de gör gården osäker.

Alla följer inte reglerna och det tycker jag är viktigt att alla gör.

Många äldre som snusar där.

Mindre avgifter.

Förslag på aktiviteter och liknande: övernattningar, filmkvällar, LAN, (shopping)resor, gaming datorer, innebandy klubbor, fotbollar, bättre tillgång till klättervägg, ett vilorum för att sitta och prata i fred, bättre toaletter